



Fastigheten totalförstördes vid branden

Nattlig brand i Levar Familj fick ta sig ut i bara nattdräkterna

Dykaren Stig Källberg med maka Gunhild, 16-årige sonen Rickard och 4-åriga dottern Gun-Katrin fick tidigt på lördagsmorgonen i bara nattdräkterna rädda sig ur sin brinnande bostad i Levar. När fru Källberg med dottern på armen skulle ta sig ut ramlade hon och skadade sig i ena foten. Tillsammans med maken fick hon uppsöka Nordmaling sjukstuga för vård.

Det var vid femtiden på morgonen som Källberg vaknade av rök- och lukt. Lägenheten var då fylld av rök och familjen fick skyndsamt söka sig ut.

Gården, som ägs av förra sågaren Knut Österberg, Nordmaling, totalförstördes. Endast en del av träverket återstår. En del av familjen Källbergs lösöre lyckades brandkåren föra ut. Hur elden uppstått vet man inte men man tror att överhettning i den gamla murstocken kan vara orsaken. Fa-

miljen Källberg, som bodde i övre planet, värmde upp lägenheten med bibraskamin i vilken man eldat på fredagskvällen. Dessutom hade man en fotogenkamin men den har inte orsakat branden.

Fastigheten var enligt uppgift försäkrad för 30.000 kronor. Hur mycket familjen Källberg hade sitt lösöre försäkrat är inte känt. Familjen flyttade från Järnäs till Levar hösten 1964. De fyra husvillorna har nu fått en första bostad hos fru Källbergs moder som bor i en granngård.

Dödsolycka...

Forts. från sidan 1

Han stannade för huvudled. Såg vägen norrut fri ca 150 m. Söderut är sikten ca 500 m. Därifrån kom en bil — men på långt håll. Norrut är sikten även ca 500 m. Från förarplatsen skimdes sikten av ortsnamnstavlor.

Ödesdiga metrar

Om föraren låtit sitt fordon rulla fram ytterligare två meter hade sikten varit fri. Nu hann lastbilen knappt över vägens mitt innan föraren såg personbilen ett 10-tal meter ifrån sig. Personbilen träffade med stor kraft släpvagnens främre del. Föraren kastades ur och blev liggande under släpvagnens bakre hjulpar. Han avled på vägen till Umeå lasarett. Passageraren ådrog sig smärre skador.

Den omkomnes kollega — passagerare i olycksbilen — berättade om olycksfärden från Umeå mot Örn-sköldsvik.

— Vid de hastighetsbegränsningar som förekommit på resan mot Nordmaling hade föraren iakttagit bestämmelserna, sade han.

— När vi malkades olycksplatsen såg jag i god tid lastbilen. Jag blev överraskad av att den inte stannade och släppte förbi oss.

— Håll i diket, ropade jag till min kamrat, men han föreföll helt paralyserad och bromsade hårt.

15 meter bred väg

Den asfalterade vägbanan på olycksplatsen är 8 meter. Vintertid utnyttjar bilisterna hela den upplagade vägbanan — även vägrenarna är belagda. Den i detta sammanhang mycket kritiserade ortsnamnstavlan skymmer därmed trafiken norrifrån. Sikten begränsades till ca 150 m. Tavlan flyttades efter olyckan ett par meter från vägen samt sänktes.

— Jag förstod det skulle smälla när jag såg den uppdykande personbilen, berättade lastbilens förare. Bilen kom med mycket hög hastighet, menade han.

Fem meters "marginal"

På platsen utförda prov har visat att en lastbil med den längd som olycksbilen hade behöver ca 7,5 sekunder för att passera vägen. På den tiden hinner en mötande bil med 70 km fart 145,5 meter.

— När ni för ett så här långt släp, bör ni då inte vara speciellt försiktig när ni skall passera en huvudled, frågade åklagaren.

— Jo, det är klart att jag borde ha sett upp bättre, men det är lätt att vara efterklok. Dessutom hade jag fri sikt ca 150 m och ansåg mig på den sträckan hinna över, svarade den åtalade.

Den polisassistent som haft hand om utredningen berättade om de långa bromsspåren vilka rivit tydliga märken i den isbelagda vägbanan.

Fick ni den uppfattningen att personbilen kört fort, frågade försvararen.

— Ja, det fick jag, svarade vittnet.

— Detta har ingen avgörande betydelse i ansvarsfrågan, ansåg åklagaren. Det väsentliga är att lastbilens förare ej lämnat företräde för trafikanter på huvudled. Därmed kan den åtalade icke undgå ansvar och den värdslöshet han ådagalagt vid olyckan kan ej anses som ringa.

För bred plogning?

Försvaret menade att vägbanan plogats för bred. Stoppet för huvudled flyttades, ortsnamnskytten skymde sikten med sin dåvarande placering.

Dom meddelas den 17 mars.

Dödsolycka vid Rundvik med 2 ödesdiga metrar

Hur fort körde olycksbilen och hur mycket skymde ortsnamnstavlan? Det var två av de många frågor som ställdes när den svåra trafikolyckan på E 4 vid avtagsvägen till Rundvik den 27 februari i fjol på tisdagen rullades upp inför tinget i Nordmaling. Vid olyckan dödades ingenjör Arne Danielsson, Umeå. Hans personbil kolliderade med en från Rundvik kommande lastbil, som skulle korsa E 4.

Forts sidan 13, spalt

Nordmaling köper mark vid nya E 4

Nordmaling (VK) Om ett par veckor räknar man med att Nordmalings kommun blir ägare till markområdet inom tätorten Nordmaling mot nya E 4. Markförväret av Prästbordet är klart, återstår bara ett rent formellt under-tecknande av köpehandlingarna.

Kommunalnämnden beslöt vid sitt sammanträde på fredag att utse nämndens ordförande att för kommunen underteckna köpeavtalet med stiftsnämnden. Markförväret omfattar 44,5 hektar och köpeskillingen är 287.075 kr. Därmed öppnas helt möjligheterna för en exploatering av industritomterna mot E 4 i anslutning till Nordmalings samhällens södra infart.

På förslag av kommunalnämndens beredningsutskott beslöt nämnden föreslå fullmäktige försälja en lärarbostad i Norrfors, då en utredning av skolstyrelsen klart ger vid handen, att densamma icke anses erforderlig såsom bostad åt lärare i framtiden.

Nämnden tillstyrker försäljning av egnahemstomt inom Nordmalings tätort, tomt nr 8 i kvarteret Sälen, till Lennart Holgersson, Klöse. Tomtpriset blir 2.300 kr plus 1.500 kr i gatukostnader.

Kommunalt bidrag till VA-anläggningen i Ava tillstyrker nämnden med tio procent av totalkostnaderna, eller 2.740 kr. Nämnden beslöt att teckna medlemskap i Västerbottens turisttrafikförbund. Årsavgiften beräknas till 600 kr.

Kommunalnämnden beslöt att hos televerkets ledning framhålla önskvärdheten av att den bemanning som nu finns vid telestationen i Nordmaling kvarstår oförändrat även framdeles sett, då den anses nödvändig för kommunens och bygdens service.

Kommunalnämnden tillstyrker slutligen uppförandet av en magasinsbyggnad vid Notholmens kaj för en beräknad kostnad av 270.000 kr och med en kvadratmeteryta på 2.050. Byggnaden uppföres som industribyggnad och med stöd av bidrag från arbetsmarknadsstyrelsen, något som kommunen sätter som villkor för byggnadens uppförande.

Nordmalings jordbrukskassa 7/3/1964 har ej en enda låneförlust



Bokhandlare F. O. Lindmark och kamrer Ragnar Berglund visar med det här diagrammet Nordmalings-kassans snabba omsättningsökning under senare år.

Inte ett öre har Nordmalings jordbrukskassa förlorat på sina låntagare under de 30 år kassan fungerat. På lördag firar man 30-årsjubileum och kan då se tillbaka på år av stigande omsättning och ökat förtroende för jordbrukarbanken. 1963 omsatte kassan drygt 8 mil joner kronor. Av inlånade medel har endast omkring tredjedelen tagits i anspråk för utlåning inom det egna verksamhetsområdet.

379 medlemmar hade kassan under 1963 mot 92 det första verksamhetsåret. Något större lånebehov synes inte medlemmarna ha. Utlåningen gäller mest inteckningslån. Under senare år har även rätt många egna-hemslån kommit till.

— Vi har en stabil och säker kundkrets, säger kassans ordförande, bokhandlare F. O. Lindmark. Han har varit med från starten och var under många år kassans kamrer och sekreterare.

— Jag hade besvär med en växel en gång och fick besöka kunden för varje omsättning. När det var 90 kr kvar var jag så less så jag löste den själv. Kassan förlorade ingenting. Sen dess har vi klarat oss från förluster. Men det är klart att man får se upp. Inte alla är solventa.

Omsättningen har tredubblats under den senaste tioårsperioden. 1952 öppnade mejeriföreningen checkkonton för sina medlemmar och sen dess har kassan hållits öppen dagligen.

Kamrer är sedan 1960 Ragnar Berglund, Lögdeå.

— Är medlemmarna spekulativa? Kommer tex det nya sexprocentiga statslånet att synas?

— Nej, säger kamrer Berglund. Jag tror inte att det är många av våra medlemmar som kommer att satsa sina pengar där, även om räntesatsen är betydligt högre än på kapitalräkning.

67 kr i vinst

De ekonomiska förutsättningarna under kassans första år, 1934, var helt annorlunda än dagens. Dessutom var det väl många som ställde sig skeptiska mot denna nya bankrörelse.

Verksamheten gick dock med vinst. 67 kr kunde överföras i ny räkning. För 1963 redovisar man 9.000 kr och i tillgångar har kassan nu 77.000. I det här sammanhanget bör poängteras att vinsten i en bankrörelse av den struktur Nordmalings-kassan har inte blir så stor.

Två tredjedelar av kapitalet ställs ju till centralkassans förfogande och den räntesats som tillämpas på dessa medel är endast 0,2 procent högre än inlåningsräntan.

Ordförande i 21 år

Alfons Jacobsson, Levar, blev ordförande i styrelsen vid kassans bildande och var verksam inom kassan i 21 år. Han efterträddes av Oscar Forsberg, Bredvik, för ett år. Sen 1956 har hr Lindmark varit ordförande.

Med i den första styrelsen var förutom Jacobsson hemmansägarna Rickard Nordell, Brattfors, Oscar Forsberg, Bredvik, Einar Åberg, Lögdeå, samt nu bortgångne L. Å. Åström, Baggård.

Under de första årtiondena utnyttjades jordbrukskasserörelsen i huvudsak av endast jordbrukare. Nu är det inte bara bönder som har sina bankaffärer förlagda till jordbrukarbanken.

Anders

Assar som ett urverk i Rundviksloppet



Assar i mål efter att ha vunnit alla sex "ronderna" (läs rundorna) över sina närmaste konkurrenter.

Fina insatser av Lundgren och Berg

Rundvik (VK). Assar Rönnlund vann naturligtvis seniorernas uppgörelse i det 87:e Rundviksloppet. När de sex 2-km varven i elljus hade avverkat var Sefeld-hjälmen 53 sekunder före tvåan Stig Gunnarsson, Lycksele, vilken i sin tur hade exakt samma tidsmarginet till trean, överraskande Ola Lundgren, Rundvik.

Man hade väl väntat sig att någon, 8.20, 2) K J Lundström, Umeå 18.23 av Rundviks Roland Söderström el- (5.52, 6.14, 6.17), 3) R Backlund, Umeå 18.45, 4) B I Jonsson, Umeå 19.07, 5) efter Assar, men Roland Johansson B Johansson, Järven 19.28, 6) O Stenholm, Umeå 20.02. råkade under tredje varvet ut för skidbrott efter att på det andra varvet ha legat på en delad tredje plats. Aven Järvens Mats Lundmark tog sin Mats ur skolan på grund av skidbrott. Roland Söderström klaga- de över ryggnat och kunde inte ta i som han ville. I stället slog det alltså då för kraftfullt åkande Ola Lundgren. Bra gjort av honom att kämpa sig till en tredje plats och slå fyran Allan Eriksson, Lycksele med 7 sek.

Assar Rönnlund gick varven som ett urverk. Mellan bästa och sämsta varvet, det första på 5.28 och det fjärde på 5.44, skilde såhunda endast 16 sekunder. Under 6 minuter per varv åkte också Stig Gunnarsson. Hans sämsta var femte varvet på 5.58. Det första var det bästa på 5.36. I övrigt sprängdes sexvallen under alla varv bara av yngre junioren Jan Ivar Berg, som med tiden 17.18 slog segrare i äldre juniorklassen med 54 sekunder. Det var Norsjö-åkaren Karl Erik Stenmark.

Aven i den här tävlingen kunde man alltså se att standarden på yngre juniorklassen är betydligt bättre än den för äldre juniorer. Såhunda hade fyra bästa i yngre klassen bättre tid än segrare bland äldre juniorer.

Rundviksloppet blev en stor publikframgång för arrangörerna. Man räknade med att cirka 600 personer såg tävlingarna, som följdes av prisutdelning på Manhemnsinken.

Som den skidans konstnär Assar är valde han en tavlva av Jyngesjö-konstnären Ingmann. Stig Gunnarsson tog en byrå. Ett konstverk valde även Ola Lundgren, en tavlva av konstnären Bror Jonsson, Långed. Jan Ivar Berg valde en stol och värmelampa. Han tycks tydligen inte ha det så hett i spåret. Äldre junior-segaren Stenmark fick ett TV-bord.

Seniorer, 6x2 km: 1) Assar Rönnlund, IFK Umeå 33.52, (varvtid 5.28, 5.37, 5.42, 5.44, 5.43, 5.38), 2) Stig Gunnarsson, Lycksele 34.50, (5.36, 5.46, 5.47, 5.53, 5.58, 5.30), 3) O Lundgren, IFK Rundvik 35.48, (5.45, 5.55, 5.57, 6.00, 6.07, 6.04), 4) A Eriksson, Lycksele 35.55, (5.47, 5.51, 5.56, 6.06, 6.10, 6.03), 5) R Bexar, Skellefteå 36.19, (5.45, 5.59, 6.02, 6.13, 6.13, 6.07), 6) S Sundkvist, Umeå 36.48, 7) R Söderström, Rundvik 36.57, 8) A Johansson, Umeå 37.12, 9) L Lundgren, Rundvik 38.55.

Äldre juniorer 3x2 km: 1) K E Stenmark, Norsjö 18.12, (5.46, 6.06,



Karl-Erik Stenmark, Norsjö, segrade i äldre juniorklassen.



Och beundras efter väl förrättat värv av säkre segrare i yngre juniorklassen Jan-Ivar Berg.

Sju kända handelsmän hyllades i Nordmaling

313 1964



De fyra guldmedaljörerna: fr. v. herr Bengt Wallander, Emil Bäcklund, Ake Strandberg och Stig Forslund.

Vid Nordmalings köpmannaförenings 35:e årsmötesfest på Stora Hotellet i Nordmaling på lördagskvällen tilldelades sju garvade styrelseledamöter medaljer och diplom för sina insatser. Fyra erhöill Köpmannaförbundets förtjänstmedalj i guld och tre förbundets veterantecken. En utmärkelse som inte är så vanlig. Endast något hundratal köpmän i vårt land innehar tecknet.



Tre som fick veterantecknen och diplom: fr. v. herr Thure Englund, Eric Andersson och Manfred Löfgren.

Det var Västerbottens köpmannaförbunds ordförande, Sten Johansson, Tvärålund, som i ett anförande hyllade nordmalingsköpmännen för deras insatser och delade ut utmärkelserna.

Köpmannaförbundets förtjänstmedalj plus diplom tilldelades disponent Bengt Wallander (ordförande och sekreterare i 13 år), köpman E. Bäcklund (v. ordförande i 13 år), köpman Ake Strandberg (kassör i 10 år), och köpman Stig Forslund (ständig sekreterare under en lång följd av år).

Veterantecknen plus diplom gick till disponent Thure Englund, Nordmaling, och köpmännen Eric Andersson, Lögdeå och Manfred Löfgren, Nordmaling.

Hemsamariter på kurs i Nordmaling



Fru Berta Johansson, Högåker, behandlar plastdockan Annie med mun mot mun metoden under överinseende av distriktssköterskan fru Marja Westin och övriga kursdeltagare.

För 10 år sedan började hemsamaritverksamheten i kommunal regi i Nordmaling. Starten var lite trevande men den verksamhet som Nordmalings Röda korskrets lagt grunden till visade sig vara av stort värde. Allt flera äldre sökte hjälp. Nu har kommunen 59 hemsamariter och flera torde det bli.

På fredagen "utexaminerades" det nämligen 16 nya samariter, vilka deltagit i en 90 timmars kurs, anordnad av arbetsmarknadsstyrelsen. Detta med nya hemsamariter är dock inte riktigt sant. Många av kursdeltagarna har nämligen redan provat att vara samariter hos sjuka och gamla.

Pionjärkommun

När Nordmaling i september 1954 började med hemsamaritverksamhet var kommunen en av de första i länet, men vårdformen har under åren växt i takt med den moderna given inom äldreomsorgen och nu torde ingen kommun kunna tänka sig vara utan hemsamariter.

Kursen i Nordmaling får av deltagarna ett mycket högt betyg. Skolkökslärarinnan Ann-Margret Hellquist, Umeå, har undervisat i matlagning, bakning och hemvärd, samt gett teoretisk undervisning i kostlära, hemvärd och samhällskunskap.

Distriktssköterskan fru Marja Westin, Umeå, har haft sjukvården på sitt program. Det är en hel del de blivande samariterna fått lära när det gäller äldreomsorg. Civilförsvarsdirektör Anders Brännström, Umeå, har besökt kursen och redogjort för civilförsvarets inriktning, medan socialhämndens ordförande i Nordmaling, Erik Karlsson, Rundvik, har talat om socialvårdens uppbyggnad i hemkommunen.

många gånger svåra uppgifter som hemsamariter. Kursdeltagarnas tack framfördes av fru Karin Karlsson, Öre, och Dagmar Aronsson, Nordsjö. Förutom blommor överlämnades ett snycke av silver. Liknande uppvaktning hade tidigare överlämnats till fru Hellquist.

Anders.

Yngre skyttarna trängde fram vid Balsjö-tävling

Bjurholm (VK) Söndagens kretsmästerskap i Balsjö var den första kretstävling i skytte som föreningen där inbjudit till. Vid tävlingarna kunde också upptäckas att ingen möda sparats för att skyttarna från Nordmalings skyttekrets skulle få tävla under goda möjligheter. Arrangörföreningen har också all anledning att vara belåten med sin insats och nya uppdrag torde vänta.

Det var noga räknat 79 skyttar som deltog i olika klasser. Största deltagareantalet var det i klass F 3 och F 2 med 23 respektive 18 deltagare. I dessa klasser skjuter de yngre skyttarna och det får väl tas som ett bevis på att det är gott ställt med återväxten inom kretsen, och knappast tidigare har ungdomarna trängt på så eftertryckligt vid någon tävling.

Framst är det Norrfors- och Balsjöföreningarna, som kan glädja sig åt många unga duktiga skyttar. "Klanen" Öberg i Norrfors samt bröderna Emilsson och Sandberg i Balsjö har redan gjort sig kända långt utanför kretsgränserna.

Huvudansvarig för årets kretsfältskyttebana var föreningsordförande Bror Johansson. Han hade haft god hjälp av många föreningskamrater.

En besvärande sidvind ställde till förtret för de flesta men det hör till sporten att behärska även sådana saker och deltagarna var nöjda med arrangemangen. En fin prissamling hade också samlats ihop av balsjöföreningen.



— I Nordmalings komministerprästgård vigdes på lördagen målaren Hugo Karl Lennart Nyberg, Mo, Lögdeå och affärsbiträdet Elsa Eriksson, Umeå, dotter till hemmansägaren Leonard Eriksson och hans maka Magnhild f. Jonsson, Svanavatnet. Vigseln förrättades av komminister Sigvard Spinnell.

10 mars 1964

I lagtävlingarna segrade Balsjö skytteförening överlägset.

I tävlingen om Västerbottens skytteförbunds vandringspris blev resultatet:

1) Balsjö 93, 2) Rundvik 77, 3) Norrfors 73, 4) Gräsmyr 62, 5) Bjurholm 58.

Nordmalings skyttekrets vandringspris: 1) Balsjö 70, 2) Rundvik 56, 3) Norrfors 56, 4) Bjurholm 48, 5) Gräsmyr 44.

Mål och avstånd: 1) Olympia I 160 m. 2. 1/4-fig i front 280 m. 3. 1/3-fig. 390 m. 4. 1/1-fig. i miniatyr 235 m knästående. 5. Huvudmål 190 m.

Extra mål för mästerskapet: 6. Olympia 2 260 m. 7. 1/8-fig. 210 m. Utöver tidigare nämnda resultat blev placeringen följande:

F 4. 6) D Nyberg, Rundvik 16, 7) R Lindberg, d:o 15, 8) H Lindberg, Gräsmyr 14, 9) C Holmberg, Bjurholm 14, 10) T Lundberg, d:o 14, 11) S. E. Lundkvist, d:o 13, 12) V Jonsson, d:o 13, 13) F Johansson, Balsjö 13, 14) H Söder, Norrfors 13, 15) N Sehlin, Bjurholm 11, 16) H Moström, Norrfors 8, 17) I Vignöf, Rundvik 6.

F 3: 6) A Oskarsson, Länged 18, 7) A Jonsson, Bjurholm 18, 8) J Gustavsson, d:o 17, 9) L Jonsson, Balsjö 17, 10) A Öberg, Norrfors 16, 11) B Filén, Fredrika 16, 12) J Norberg, Karlsbäck 15, 13) D Jonsson, Balsjö 15, 14) I Strömgren, Gräsmyr 15, 15) H Johansson, Balsjö 15, 16) H Sandberg, d:o 15, 17) V Nygren, Bjurholm 13, 18) I Olofsson, Norrfors 13, 19) K-E Jonsson, Balsjö 10, 20) K Grahn, Norrfors 10.

F 2: 6) A Andersson, Bjurholm 17,



Årets fältskyttemästare för Nordmalings skyttekrets Roland Eriksson, Rundvik.

7) D Näslund, d:o 16, 8) S Öberg Norrfors 16, 9) S Johansson, Gräsmyr 15, 10) F Jälmbrant, Bjurholm 11, 11) K-E Eriksson, Bratsbacka 11, 12) F Nilsson, Bjurholm 10, 13) S Classon Balsjö 10, 14) G Johansson, Balsjö 9, 15) A Edlund, Norrfors 7, 16) C Åström, Rundvik 5.

F 1: 6) T Lindberg, Balsjö 11, 7) R Vård, Rundvik 9, 8) K Olofsson Fredrika 7, 9) P O Moström, Norrfors 6, 10) H Lindkvist Balsjö 5.

Tre av Englands starkaste klubbar Manchester United, Everton och Tottenham är intresserade av att förstärka med Blackburns landslagscenter i Englands U-lag, Pickering.



En god representant för sin förening var unge Björn-Olof Rasch, Rundvik. Han segrade i sin klass och blev sju i mästerskapstävlingen. På bilden gratuleras rundvikaren av veteransegraren Peder Persson, Bjurholm.

Kassahyllning i Nordmaling



Blomsterhyllade pionjärer vid jordbrukskassejubileum i Nordmaling. Fr v Oscar Forsberg, Bredvik, Rickard Nordell, Brattfors, Einar Åberg, Lögdeå och Alfons Jakobsson, Levar. Den senare var i 21 år kassans ordförande.

Om kassans första besvärliga år käserade hemmansägare Rickard Nordell, Brattfors, när han på blomsterhyllade pionjärens vägnar talade vid Nordmalings jordbrukskassas 30-års jubileum.

Fyra av kassans första styrelseledamöter närvar. Förutom Nordell, hemmansägare Oscar Forsberg, Bredvik, Alfons Jakobsson, Levar, och Einar Åberg, Lögdeå. Samtliga hyllades med blommor.

Blommor fick även kassans nuvarande ordförande, bokhandlare F. O. Lindmark och kamrer Ragnar Berglund. Även F. O. Lindmark har varit med sedan starten.

Vid årsmötet, som var välbesökt, talade konsulent Ruben Eriksson vid Centralkassan i Umeå om dagens ekonomiska läge.

Kassans styrelse omvaldes. Den består av F. O. Lindmark, Nordmaling, Lage Åström, Baggård, Ernst Dahlgren, Brattfors, Karl Öberg, Öre, C. Hedin, Bredvik och Berndt Holmlund, Lögdeå. Även revisorerna köpman Herbert Molin, Baggård och nämndeman Oscar Persson omvaldes.

3/3 1964
Ordförande var Alfons Jakobsson.
Helmer Nyberg, Levar, Nordmaling. På Umeå lasarett avled på torsdagen förra verkstadsägaren Helmer Nyberg, Levar, Nordmaling. Han var 67 år och sörjes närmast av maka Göta, född Dahlberg, samt barnen Gertrud, gift Strand, Porås, Ove ingenjör Örnsköldsvik, Erik Göran, bilelektriker, Sundsvall, Gunilla, sekreterare, Stockholm och Åke, brev-bärare, Nordmaling.



Nyberg var född på Ulvön, där fadern var fiskare och jordbrukare. I unga år var han i Stockholm. Han kom sedan till Nordmaling och blev chaufför hos åkerägaren J P Holmlund. När Nordmalings Omnibussförening bildades blev Nyberg en av delägarna. 1929 köpte han tillsammans med två kompanjoner en verkstad i Nordmaling, som utvecklades med ytterligare en verkstad i Nordmaling samt en verkstad i Hörnefors. Nyberg avvecklade sin del i företaget för några år sedan och 1963 upphörde det.



Min älskade make
vår kära pappa

Johan Hellner
Nyberg

* 25/2 1897
† 5/3 1964

har lämnat oss efter en tids sjukdom. Djupt sörjd och saknad av mig, barn, barnbarn, sonhustru, svärsöner, övrig släkt och vänner.

Nordmaling den 6/3 1964.

GÖTA
Barn, barnbarn
Varför? Varför?

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell lördagen den 14/3 1964 kl. 12.00.

Meddelas endast på detta sätt.

Nordmaling nyordnar sin ungdomsverksamhet

25/3 1964

Nordmaling (VK) Nordmalings kommunalnämnd beslöt vid sammanträde på måndagskvällen tillstyrka ett förslag om ändrade premisser för den ungdomsvårdande verksamheten inom kommunen. Förslaget har föregåtts av en omfattande utredning av den sk ungdomsvårdskommittén men dess ursprungliga förslag har bantats ned och ändrats i rätt stor omfattning av kommunalnämndens beredningsutskott. Kommitténs begäran om 31.000 kr för innevarande år har prutas ned till 21.000 kr.

Det förslag som kommunalnämnden nu säger ja till innebär bl a att anslag på 40 kr bör utgå till deltagare vid regionala veckostuttkurser, de fall där kurserna syftar till utbildning av ungdomsledare. 15 kr utgår per dag till deltagare vilka bevisar längre kurser med nämnda inriktning, dock ej i fall där det rör sig om yrkesinriktad ungdomsledare utbildning. Årskostnad ca 1.750 kr.

Lokalhyror för föreningar med ungdomsvårdande verksamhet skall ersättas till 50 procent av kommunen, i fall där inträde icke tillämpas vid tillställningarna. Bidragen begränsas till tolv sammanträden per år och förening. Beräknad årskostnad 4.000 kr. 10 kr anslås till huvudorganisation för varje statsbidragsberättigad studiecirkel, ej fritidsgrupper. Beräknad årskostnad 1.000 kr. Idrottsrörelsen för skötsel och underhåll av idrottsplatsanläggningar och underhåll av idrottsplatsanläggningar m m, får 14.000 kr per år.

Vidare anser kommunalnämnden att någon speciell nämnd inte behövs för verksamheten utan att kommunalnämnden själv kan handlägga ärendena, som skall förberedas av socialvårdsassistent Fritz Egon Berg.

Till kommunens representanter i Rödviakens vägförening utsågs hr Sture Hansson och Herbert Bylund.

Aspen kan räddas Rundviks-odlarna undan älgplågan

Nordmaling (VK) Vad göra åt den älgfamilj som håller på att vandalisera fruktträdgårdarna i Rundvik, frågar sig fastighetsägarna.

— Älgfamiljens attack mot fruktträden torde bottna i en ren matfråga, säger länsjaktvårdare Bengt Lundström, Umeå. Djuren lider säkert av en viss näringsbrist. Genom att bekämpa den bristen är det mycket tänkbart att man kan leda älgfamiljen in i helt andra och mera normala banor. En av favoritträterna för älgen är aspen. Tyvärr är det väl så att skogsägarna i allmänhet har börjat utrota den sortens lövved. Men alltid finns det så mycket kvar av varan, menar hr Lundström, att man i Rundviks närhet kan fälla eller placera några träd.

En asp av 8 tums diameter i brösthöjd kan lämna upp till 60 kg älgfoder och normalt förbrukar en älg 4-6 kg föda per dygn.

I sammanhanget får man heller inte glömma att älgen, särskilt den här årstiden, behöver salt. Det kan vara lämpligt, att sedan man fällt aspen, med ca en och en halv meters hög stubbe, placera saltsten på stubben. Vill man göra födan ännu mera attraktiv kan man lämpligen komplettera med vanligt riksmineralfoder. Den födan, som är i pulverform, kan placeras i inhuggningar i den fällda aspstammen.

Ja, det här är några tips, menar hr Lundström. Kanske värda att prova av rundviksborna.

19/3 1964

50 år fyller den 22 mars hemmansägaren Helmer Nygren, Ava, Lögdeå. Han är född i Ava, där hans far var hemmansägare. Som 25-åring in-



gick han äkten-skap och övertog i samband därmed hälften av sin fars jordbruk. Den andra hälften förvaltas av en broder. Mangårdsbyggnaden har han byggt helt ny. Det är en duktig jordbrukare som går att fira sin 50-årsdag. Han är aktiv föreningsman inom sitt ge-

bit och en avhållen granne och medmänniska. Förutom jordbruket ägnar han sig åt arbete vid stuveriet.

Nordmalings grundskola

24/3 1964

ENLIGT VK 19 MARS uppstår lokalproblem för Nordmalings grundskola i och med införandet av klass 7 till hösten. Kommunens egna barn är ovanligt många, och kommunerna söder om länsgränsen vill även sända barn till Nordmaling.

Notisens uppgift om att endast 9 barn från Trehörningsjö vill till Nordmaling måste dock vara fel. Föräldrar och barn där är förtvivlade över att man med tvång söker dirigera dem till ett kraftigt minskande tvåparallelligt högstadium, när de har ett 7-parallelligt lika nära och inom räckhåll. Därifrån kommer säkert 20-30 barn, om de bara får och skolbyråkraterna i Härnösand icke lyckas hindra det.

Lokalbekymren förefaller dock vara ett tillfälligt problem som automatiskt löser sig i takt med de framöver minskande årskullarna. Det gäller således att klara frågan, en övergångstid, på ett praktiskt och vettigt sätt och det bör väl gå.

Är inte således en stor del av kommunens egna barn boende uppe vid stambanan 4-5 mil enkel väg från Nordmalings samhälle? Och vilken väg sen! Inom en ringa radie från Norrfors finns ytterligare barn i Västanfjället, ett 30-tal i Trehörningsjö och minst 6 i Gideå, vilka alla nu har 7-10 mil dagliga resor till högstadieterna. Inom samma område finns moderna skolor såväl i Norrfors som Trehörningsjö, och där står redan utrymmen tomma till ingen nytta, och fler blir det.

Skolkolket i Nordmaling, som tydligt uppmärksammat möjligheten, begav sig också för en tid sedan över länsgränsen och presenterade ett förslag, som väckte stort intresse hos kommunalmännen och tacksamhet hos föräldrarna där.

Förslaget gick ut på att Nordmaling, norra Gideå och Trehörningsjö borde samarbeta i högstadietfrågan på så sätt, att en filial med klasserna 7 och ev 8 tv förlades till Norrfors eller Trehörningsjö och att klass 9 helt förlades till huvudskolan i Nordmaling. Tydligt något av modell Backen/Tavelsjö.

Förslaget verkade vettigt och prak-

tiskt och brast det på någon punkt, är ju ändå det mesta inom grundskolan ännu ofullkomligt. Förslaget löste därtill faktiskt alla problem för högstadietbarnen på ömse sidor länsgränsen. Onödiga utbyggnader och investeringar för kortvariga behov undveks och dyra, moderna men övergivna skollokaler i barnens hemtrakt kunde komma till nytta. Varje årskull om 60-talet barn fick sina dagliga resor om 7-10 mil reducerade till intet eller högst hälften under 1-2 skolår. Resekostnaderna borde minska i stället för öka, och då förslaget kom från erfaret och intresserat skolfolk, borde nackdelarna ur undervisningssynpunkt vara ringa. Givetvis måste fillalen framledas överföras till huvudskolan, men då räckte lokalerna där, vi borde då ha bättre vägar till huvudorten än nu. Då behövdes underlag även från grannkommunerna för att bibehålla högstadiets standard.

Förslaget var bra, och något motstånd kan icke ha mött hos föräldrarna, ej heller från skolfolket i Nordmaling, som ju kom med förslaget. Ej heller torde kommunalmännen i Nordmaling eller söder om länsgränsen ha varit emot en så praktisk och kostnadsbesparande lösning. Det borde följaktligen ha blivit ett positivt resultat. Men än har de närmast berörda föräldrarna inte hört något i saken. Är förslaget fortfarande under utredning eller — hemska misstanke — var det för vettigt för att passa in i den högre skolbyråkratins tankebanor? Visst har skolbyråkraterna i södra länet kommit i en än besvärligare situation, om förslaget går igenom, men avgörandet i frågan ligger ju över deras kompetens.

Vi berörda föräldrar är, minst sagt, mycket intresserade av resultatet av förslaget och är tacksamma om upplysningar i VK. Är förslaget inte närmare undersökt, kan då inte Nordmaling ta kontakt med de andra kommunerna och utreda förslaget i samband med den ytterligare undersökning, som enligt artikeln skall ske i lokalfrågan?

Vår finansminister risade kommu-

Fylleribråk 18/3 1964 i Nordmaling

Nordmaling (VK) Det gick hett till vid ett bråk på ett näringsställe i Nordmaling sent på lördagskvällen. Det började med att två personer råkade i luven på varandra vid en danstillställning. Ordningsvakten rekvirerade polishjälp. När polismannen kom till platsen hade de två lugnat ner sig och liksom kommit överens, trots att ena parten fått en tand utslagen. När polismannen önskade få herarnas namn vägrade man resolut att lämna upplysningar. Polismannen bad de två männen följa med till polisstationen. Men det blev fortfarande nej från en av männen.

När polismannen tog tag i armen på mannen för att föra honom ur lokalen blev det hårt motstånd. Det slutade med ett våldsamt tumult varvid polismannen och bråkmakaren hamnade på golvet. Polismannen fick bland annat en tand utslagen och ett blått öga. Till slut lyckades polismannen med ordningsvaktens hjälp låsa in mannen på ett rum och samtidigt rekvirerades polisförstärkning. Mannen levde rövare inne på rummet och for ut med svåra hotelser mot polismannen. Även ordningsvakten fick under tumultet inkassera en del smällar. Mannen arresterades men lyckades att från andra våningen via ett fönster ta sig ned på gårdsplanen. Han stukade en fot och greps senare ute på gatan. Därmed var också motståndet brutet. Bråkmakaren, som var spritpaverkad, får så småningom stå till svars för sitt bärsärkahumör inför södra domsagans häradsrätt.

Pistolskyttarna i Rundvik vill ha ungdom med

Rundviks pistolskytteklubb hade på torsdagskvällen sitt årsmöte. Aktiviteten bland klubbens 28 medlemmar har kanske inte varit på toppen, men tre medlemmar har i alla fall under året erövrat pistolskyttmärket i guld. Silvermärket har även erövrats av tre medlemmar, medan en erövrat bronsmärket. Ett par silverkyttar har även skjutit godkända serier för guldmärket, men får ändå vänta på guldmärket, eftersom bara en valör av märket kan erövras varje år.

Till ordförande för år 1963 omvaldes Tord Alm, och övriga i styrelsen blev Erland Alm, Olov Karlsson, Arne Thurdin, och Alvar Strandberg. Materieförvaltare Alvar Strandberg och uppbördsman Rune Karlstedt.

Frågan om att sänka åldern för medlemskap i klubben från nuvarande 21 år till förslagsvis 17 år diskuterades. Då detta skulle kunna få rätt vittgående följder, bl a med hänsyn till vapenförordningens bestämmelser, kunde något beslut i frågan inte fattas förrän en del kompletterande uppgifter inhämtats. Man beslöt därför att ajournera årsmötet till dess uppgifterna inhämtats, då en stadgeändring, som i detta fall bara kan beslutas på årsmötet.

12/3 1964

Nordmalings grundskola 19/3 1964 har svåra lokalproblem

Nordmaling (VK) Vid senaste skolstyrelsesammanträdet i Nordmaling redogjorde skolchefen, rektor Feliz Innergård, för de lokalsvårigheter som uppstår höstterminen 1964. Grundskolans årskurs 7 omfattar 171 elever, varav från Gideå 6 och 21 elever tillhörande specialklasser. Därtill kommer att Trehörning sjö önskar placera 9 elever från Lemesjöområdet i Nordmaling. Till länskolnämnden framföres tre alternativ beträffande fördelning av eleverna på avdelningar i årsklass 7. Alternativ I uppår sex paralleller, alt II och III sju paralleller. Därtill kommer två specialavdelningar.

En fortsättning av klassrumssystemet betyder en brist på 4-5 klassrum. Med ändring till sk ämnessystem blir situationen betydligt ljusare och då kan man klara det hela med ett nödropp. De båda specialklassavdelningarna kan förslagsvis placeras i Hammargården. Skolstyrelsen beslöt fortsatt utredning.

Kommunalnämnden har önskat höra skolstyrelsens syn på problemet med folkbiblioteket i Nordmaling. Styrelsen finner det önskvärdt att biblioteket hålls öppet två timmar en dag en gång i veckan. Då frågar sig kommunalnämnden om man kan tänka sig en indragning av skolbiblioteket. Detta finner skolstyrelsen dock inte möjligt.

Norrfors medborgarhusförening, som planerar samlingslokaler för allmänheten i skolbyggnaden i Norrfors, uppvtaktade skolstyrelsen genom hrr

Vilhelm Lundberg och Jonas Hedberg, som redogjorde för ett skissförslag avseende ombyggnationen i skolan. Skolstyrelsen beslöt: 1. Att inhämta yrkesinspektionens yttrande beträffande kökets nuvarande placering och 2. Att på ort och ställe ta del av lokalförslagen samt 3. Att ärendet bordläggas för fortsatt utredning.

Skolstyrelsen beslöt därjämte att hos VAB inhämta ett enkelt förslag till utbyggnad av yrkesskolan i Rundvik, som blir nödvändig genom inrättandet av den 2-åriga svetsutbildningen.

7/3 Hemvärnsskytte 964 i Nordmaling

Nordmaling (VK) Nordmalings hemvärn har varit "på krigsstigen" i helgen. Redan på lördag strålade man samman i Hammargården i Nordmaling. Det var i första hand befälet som tillsammans med hemvärnsofficern, kapten M Burström, Umeå och instruktörerna förvaltare Sandström och fanjunkare Lennart Ljunglöf, möttes för att organisera söndagens övningar, och på söndag var hela hemvärdet på fötter.

Medan hälften av hemmaförvararna övade kg och k-pist på Rundviks skjutbana var den andra hälften i Baggård för fältskytte. Sedan bytte avdelningarna.

Fältskjutningen gick över fyra mål ute i terrängen och resultaten blev rätt goda.

I fältskjutningen deltog 34 hemvärnsmän och de bästa resultaten blev;

1) A Edström, Långed, 24 träffar, = full pott, 2) I Wiglöf, Ledusjö 23, 3) V Engman, Ledusjö 20, 4) E Nordberg, Olofsfors 19, 5) H Lindgren, Gräsmyr 18, 6) E Lindgren d:o 18, 7) H Eklund, Långed 17, 8) E Dahlgren, Brattfors 15, 9) S Johansson, Ledusjö 15, 10) D Jonsson, Baggård 15.



Nordmalings hemvärnsmästare i skytte Ake Edström, Långed,

Nordmalings 14/3 1964 centralskola blir utbyggd

Nordmaling (VK) Etapp 3 vid Nordmalings centralskola skall påbörjas i nästa vecka.

Centrala byggnadskommittén antog vid sammanträde på fredagen till huvudentreprenör byggnadsfirman Nils-Eric Ericsson, Nordmaling. Anbudssumman lyder på 991.800 kronor. För värme- och sanitära anläggningen svarar Gullängets Rör med anbudssumman 316.000 kronor. Oljeanläggningen skall utföras av AB Pegasus, Stockholm, med anbudssumman 54.100 kronor och ventilationsanläggningen av AB Evaporator, Stockholm, för 132.000 kronor. Totala byggnadskostnaden torde uppgå till ca 1,7 milj. kronor och anläggningen skall vara klar till höstterminen 1965.

Frågan om att sänka åldern för medlemskap i klubben från nuvarande 21 år till förslagsvis 17 år diskuterades. Då detta skulle kunna få rätt vittgående följder, bl a med hänsyn till vapenförordningens bestämmelser, kunde något beslut i frågan inte fattas förrän en del kompletterande uppgifter inhämtats. Man beslöt därför att ajournera årsmötet till dess uppgifterna inhämtats, då en stadgeändring, som i detta fall bara kan beslutas på årsmötet.

Fader

Johan Sjöberg, Ava, Lögdeå. Under arbete i skogen avled på onsdagen förre hemmansägaren Johan Sjöberg, Ava, Lögdeå. Han var 75 år och sörjes närmast av maka Maria, f. Wikberg, sonen Bertil, hemmansägare, Ava, dottern Marianne, gift med folkskollärare Erik Lundmark, Gullänget, svärdotter samt barnbarn.

Den bortgångne var född i Lögdeå men kom att med sina föräldrar



flytta till Rönnholm redan under första levnadsåret. Sjöberg blev tidigt faderlös och fick redan i unga år börja hjälpa till i jordbruket. Omkring 1920 förvärvade Sjöberg ett hemman i Ava och har där verkat som jordbrukare fram till dess hemmanet gick vidare i arv till ende sonen.

Sjöberg var en verkligt duktig och idag jordbrukare och gick helt in för sin uppgift. Han var dessutom något av byns allt i allo, förtroende- och skrivkarl. Hans duglighet skaffade honom förtroende som bla boutredningsman, auktionsförrättare m. m.

1906 kom han med i nykterhetsrörelsen och var med dem som grundade logen Skärgårdsrosen i Rönnholm. Under flera decennier var han sedan aktiv inom logen Svalan i Ava. Inom det kommunala var Johan Sjöberg bl. a. under en period folkpartiets representant i fullmäktige, var under ett 20-tal år ledamot i taxeringsnämnden och valnämnden. Han var dessutom aktiv föreningsbonde, var med om att bilda Ava RLF-avdelning och under många år ledamot i dess styrelse.

Han har varit pig och vital ända fram till dödsdagen, då han under arbete med timmerkörning blev illamående och avled efter en kort stund.

Rundviks municip går på sista året

25/3 1964

Nordmaling (VK) Blir Västerbotten redan från årsskiftet 1964—65 utan municipalsamhällen? Mycket talar för detta. Rundvik, vår sydligaste industrimetropol är det sista. Men att döma av de anföranden som Rundviks municipalnämnd hade inför en träff med kommunalnämnden på måndagskvällen skall man förvänta en framställning från Rundvik till länsstyrelsen om samhällets upplösning och en framställning som kan komma så snabbt att samhället eventuellt kan upphöra från den 1 januari 1965.

Därmed skulle konsulent Zolo Östlund ha nått sitt mål just i det skede då han står att lämna befattningen som landskommunernas konsulent i länet.

Rundviksborna är väl trots allt, och trots att man har länets högsta skatt, lite tveksamma. Man vet vad man har, men hur blir det i fortsättningen? Den frågan riktade municipalnämndens ordförande, förman Gunnar Nilsson, och hans kolleger till ledamöterna i kommunalnämnden, Nämndens ordförande, riksdagsman Gunnar Rönnberg, själv rundviksbo, gav lugnande besked. Det finns i lag väl preciserat vad som åligger moderkommunen i sådana här fall, så det finns ingen anledning att vara ängslig.

Rundviks mep inget konkursbo

Gunnar Nilsson slog fast, att municipalsamhället för Rundviks del förvisso haft stor betydelse under en tid då moderkommunerna inte hade det ansvar för tätorterna som de har i dag. I Rundvik har man sanerat samhället på va-sidan för i runt tal 2,5 milj kr. Det sk tulleområdet åter-

står dock. Gatorna har senaste året asfalterats för 300.000 kr. Men även här återstår en del att göra. Ett annat önskemål är, att statsplanefrågan snarast löses så att tätorten får klarat av det äventyrliga problemet med norra infarten till samhället från E4.

Så har man en tvättinrättning som man vill slå vakt om. Fastigheten ägs av ett bolag men driften finansieras via samhället. Till saken hör dock att företaget är självbärande och inte kommer att utgöra någon belastning för kommunen.

Rundviks samhälle är heller inget konkursbo, menade herr Nilsson, Samhället har lån på 250.000 kr men man har i stort sett lika mycket att fordra i form av ej utbetalade statsbidrag. Att en ansökan om upplösning kommer torde det inte råda någon som helst tvekan om, menade länets sista municipalbas.



26/3 1964

70 år fyller den 28 mars fru Astrid Boberg, Rundvik.



Kontorist Per Sundbom, Nordmaling, med maka Eleanor, född Nyberg, Hummelholtri. (Foto: Newens, Skellefteå) 24/3 1964

Utbyggnad löser inte Nordmalings skolproblem



Etapp 3 av centralskolan i Nordmaling har just påbörjats. Tvåplansbyggnaden i v upptar bespisningslokaler och specialsalar. I mitten administrationsavdelningen. T h verkstadsbyggnad och panncentral.

Lokaler måste skaffas för elevernas hältimmar

Den så kallade tredje etappen i utbyggnaden av centralskolan i Nordmaling har just börjat. Därmed läggs man den sista grunden för grundskolans genomförande i Nordmaling. En grundskola som planlagts under mer än ett decennium. När rektor Felix Innergård kom till Nordmaling för elva år sedan fick han kasta sig direkt in i utbyggnadsplanerna och nu, när han är klar för uppbrott (han flyttar till Nyköping i juli), har han fortfarande ritningar långt över öronen. Och trots allt som byggts under tioårsperioden kan han bara konstatera att lokalbristen kanske är större och mer skriande än någonsin.

Den tredje etapp som nu påbörjats har en sammanlagd längd av 87 meter, därav 37 i två plan. Det blir verkstadsbyggnad och panncentral för hela skolan, administrationslokaler, bespisningsbyggnad och specialsalar. Allt sammansatt beräknas kosta omkring 1,7 miljoner. Till höstterminen 1963 är, om allt går efter beräkningarna - det hela klart. Då är man ett steg närmare målet, men bara ett steg. Det återstår många fler steg innan allt är under tak, och verket kan anses fullbordat. Så rektor Innergård menar att hans efterträdare förvisso kommer att få till något av en byggmästare även han.

Tre etapper till behövs

För framtiden ser rektor Innergård problemet så att man måste lösa frågan om ytterligare tre betydande etapper. Först och främst en gemensam stor aula, som gärna kan utformas så att byggen samtidigt får en öring i sin samlingsträga. För Nordmaling måste få sin teater- och dansskolefråga utvärderas. Tänkbart är också, att man i samband med den byggnadsgruppen kan lösa frågan om fritidslokaler för skolans 700 elever, som ju måste ha någonstans att sitta till under sina sk hältimmar.

I nästa etapp vill rektor Innergård lägga in simbassängen. Den får inte glömmas i framtidsprognosen. Slutligen måste man tänka sig en fullständig ombyggnad av gamla skolan.



Rektor Felix Innergård, skolledare med många års byggbekymmer, eller kanske rättare sagt en nybyggnad. Det är småskolans barn och lärare som måste få ta del av stan-

darhjälpningen. Gamla skolan är omodern och har inte mycket gemensamt med andra skolor.

Hältimmarna skapar bekymmer

Vid en centralskola av den här storleken kommer man inte ifrån att det blir en massa hältimmar. Där ha vi det stora problemet av i dag. Samhället och gatorna är inte rätta platser för ungdomarna som måste få tämpliga lokaler. Sporthallen är stängd hela dagarna och korridorerna löser inga problem. Skoltyresen väntar på ett julkande besked för utbyggnad av ett centralskolepprem. Det är helt enkelt nödvändigt. Och det finns som sagt mycket i övrigt att önska.

Vid senaste föreläsningen kom en av föräldrarna med förslaget att man borde öppna församlingens moder- och vård för skol eleverna och deras hältimmar. Men det är foga troligt att kyrkan, som äger församlingens moder- och vård, vill vara med på detta.

Samtidigt som man har byggbekymmer och trångt vid centralskolan blir det tomma lärosalar ute i kommunens mindre skolor. I Norrfors försöker man få användning för överskottslokaler genom att bygga om den till samlingslokaler för allmänheten. Detta blir kanske modellen för framtiden.

H. R.